

# VOETBALKAMP

## 2013



JV 1305 van 12-19 augustus 2013

Begeleiders: Esther Koelewijn, Gerard Turksema, Ron van Battum en George de Jongh



# VOETBALKAMP 2013

*Maandag 12 aug.*

Het voetbalkamp begon al ruim voor dinsdag 13 augustus. Er was het nodige te doen om het viertal begeleiders compleet te krijgen en om de hoogtepunten voor het programma rond te breien. Maar maandagochtend bleek alles rond te komen. Op het kantoor maakte de oudgedienden kennis met de nieuwelingen en werd het benodigde materiaal met medewerking van Melvin in drie bussen geladen. Vol goede zin gingen we richting Otterlo. Op het Droompark de Zanding stond gelukkig een deel van de tenten al en was ons thuis voor de komende week in een paar uur compleet en inzetbaar. Melvin



vertrok (dank, dank!) en nadat we ons gedrieën nog over de nodige details hadden gebogen gingen we boodschappen doen. Met een voorraad voor ten minste twee dagen was het na het verder inrichten van de keukentent tijd om te koken en de camping te verkennen. Rond twaalf uur ging het laatste lichtje uit en beleefde we onze eerste rumoerige (regen en donder!) nacht.

De maaltijd was eenvoudig en voedzaam, pasta, spinazie, zalm, knoflook en

pijnboompitten.



# VOETBALKAMP 2013

Dinsdag 13 aug.



liep na een diner van pasta met tomatengehaktsaus en vanille of chocoladetoetjes toe in één beweging over in een kort maar zeer heftig toernooi. Dit toernooi was voor iedereen op de camping. Alle deelnemers werden genummerd en zo werden, helemaal willekeurig, teams samengesteld. Het team van Dennie, Giorgio, Jos, Laurens en een dappere 10 jarige wisten deze avond eeuwige roem in de geschiedenis van de Zanding te verwerven door overtuigend kampioen te worden! Nadat het te donker werd om door te voetballen verplaatste iedereen zich naar het kamperrein. Onder de luifel, met een dikke trui voor de leiding (de rest zat nog zweten in korte broek T-shirt) werd de dag afgerond met wat fris, bier en chips. Daarna was het uitgebreid douchen en hop het bedje in. Voor sommigen voor het eerst in hun leven een nacht op een camping in een tent.....

De begeleiders waren er, dankzij de onverwacht koude ( onder de 10 graden!) nacht, vroeg bij om het kamperrein voor onze komst gereed te krijgen. Er werd koffie en thee gezet en George vertrok via Arnhem en Elst naar Veenendaal. Aldaar werd bijna naamgenoot Giorgio ruim op tijd opgepikt. Laurens was er als voetbalkampveteraan (de 10<sup>de</sup> keer!) natuurlijk op tijd bij om even te controleren of het er allemaal netjes bij stond. Terwijl zijn ouders de koffie met cake keurde zag Laurens dat het goed was. Tot rond de klok van drieën kwamen alle oude bekende binnendruppelen. Maar ook de nieuwkomers wisten zich snel een plaats in de opstelling te bemachtigen. Sommige ouders waren genoodzaakt in vliegende vaart afscheid te nemen omdat zoonlief al "aan de bal moest" en dus geen tijd meer had. Deze vliegende start





# VOETBALKAMP 2013

Woensdag 14 aug.

Vandaag was het opnieuw (arme leiding) vroeg dag. De nacht had beperkt avontuur opgeleverd: Hidde moest even wennen aan de rits van zijn slaapzak (die bleek ook dicht te kunnen en dan is het ineens een stuk warmer in je bedje), Kevin had niet genoeg aan twee slaapzakken en kreeg er een derde bij en Johan moest ontdekken dat luid praten om half zes 's ochtends niet zo goed valt bij George. Johan en Giorgio hadden hun eerste campingnacht gelukkig met succes beleefd. Na een

stevig ontbijt en met een zelfgemaakt lunchpakket gingen we naar Drievliet. Daar gingen we in verschillende groepen van de ene attractie naar de andere. De temperatuur liep langzaam aan naar 25 graden op en er was volop zon. Zonder spugen en erg vermoeid (behalve Laurens in bus 1 viel iedereen onderweg naar de Zanding in slaap) kwamen we weer op het kamperrein. Daar waren alle kampers weer hersteld en dus werd er, terwijl de leiding kookte, even een partijtje, u raad het nooit,..... gevoetbald. De

maaltijd was vullend en gezond; rijst met kip en veel verse groenten en een heerlijk bakje appelmoes toe. Daarna was er tijd voor voetbal om vervolgens naar voetbal op TV te kijken. Nederland deed zijn best om Portugal in te maken maar helaas bleef het bij 1-1.





# VOETBALKAMP 2013



Training bij GVV '57  
in Grave

op". Dit was tenslotte de generale repetitie voor de wedstrijd van zondag! Met negen tegen negen (Erik had 4 deskundige C1 voetballers meegenomen), de wind en bakken regen deels op de kop en deels in de rug werd het uiteindelijk 5-5. Gewonden beperkte zich tot een bult op het kopke van Hidde door een knallend schot. Na een verkwikkende douche gingen we terug naar Otterlo. Daar, ja, ja, even voetballen. Een paar helden waren een beetje moe en zaten dus lekker te chillen. George de kok, ondersteund door een team van snijders en pellers knutselde een pasta di papa in elkaar (met Pangasius, paprika, room én een heerlijke gezonde salade. Toetje was vruchtenyoghurt, hmmm). Na het eten ging iedereen voetballen en chillen. Alleen Nout moest aan het werk. Dit moest dan wel van Nout zelf. Als volleerd barman wist hij de klanten grote hoeveelheden drank te laten bestellen. Nout's collega Moniek gaf een demonstratie koffie versieren en Paul danste een variatie op de klompdans op "oerend hard". Bij de tenten was er nog een biertje of een frisje en rond twaalf uur ging iedereen slapen.

*Donderdag 15 aug.*

De dag begon mooi (voor wat betreft het weer) en we vertrokken over twee verschillende routes naar Grave. Daar zouden we, om goed voorbereid te kunnen zijn voor de wedstrijd van komende zondag, aan een heftige training worden onderworpen. Bus één had het voorrecht om Ron te mogen ophalen om zo de leiding op volle sterkte te brengen. Ron was wat nerveus want voor hem was het de eerste keer op voetbalkamp. Hij zat er mooi op tijd en dus kwamen we precies om vijf voor elf in Grave aan. Ron was inmiddels door Tjerk en de rest helemaal op zijn gemak gesteld en genoot met volle teugen. Snel omkleden en aan de bak. Erik kneep iedereen geweldig vriendelijk maar ook heftig af. Terwijl George en Esther boodschappen deden en het weer omsloeg (buien) begon de oefenwedstrijd. Met Gerard als coach en Ron als cameraman ging het "er



Na de maaltijd was het goed feesten!



# VOETBALKAMP 2013

Vrijdag 16 aug.

Gelukkig was daar de (dik verdiende) rustdag! Iedereen mocht uitslapen wat in sommige gevallen ook prima lukte. Het ontbijt duurde wat langer en sloot naadloos aan op de lunch. Die lunch werd door verschillende kampgangers en ook door de leiding op een ongezonde manier aangevuld met friet en andere snacks. Naast het nodige voetbal werd er, gezwommen, volleybal en zelfs slagbal gespeeld. En het weer was heerlijk. De temperatuur liep op tot ruim 26 graden! Ron en George waren in de middag even weg maar daar zouden we in de avond een hoop spannende en (bijna) angstige momenten aan beleven. Buiten een klein opstootje dat vlot gesust werd verliep de dag zo relaxed als bedoeld. En voor het kookteam was



het vandaag ook relaxen geblazen want de verkenning door Jos, Tjerk, Ron, Kevin en George leverde een prima chinees op in de Harskamp. Om zes uur was het mooi maken geblazen en gingen we naar de Harskamp. Bij de "Golden Dynasty" werden we buitengewoon goed van eten en drinken voorzien. Iedereen weet nu ook wat "wit is en bij de chinees aan de muur hangt.....witte lijst" al konden we dat bij deze chinees niet ontdekken. Tjerk heeft netjes zijn jarige moeder gebeld en George belde met Helma om de details van de grote wedstrijd van zondag te horen. Het gaat heel spannend worden zondag dat is duidelijk. Na het eten snel terug naar de camping. Daar moest iedereen een lange broek en een jas of trui aantrekken. Vervolgens gingen we per bus naar een parkeerplaats in het bos. Daar vertelde George dat we een soort dropping gingen beleven. We moesten de kortste route naar de camping gaan vinden. Die was aangegeven met pijlen van hout en zand. Problemen die we konden tegenkomen zouden kunnen bestaan uit wolven, herten, wilde zwijnen en boze boswachters. In een steeds donkerder wordend bos zochten we in twee groepen onze weg. Het



## VOETBALKAMP 2013

tempo van groep twee lag hoger dan van groep één wat extra spanning opleverde tijdens het inhalen. Dat gebeurde op het moment dat George het eerste wilde dier had gevangen. De dikke pad was het na twee minuten in de handen van George spuugzat en sprong het duister in. Dennie en Kevin zagen steeds vaker wilde zwijnen en ook de boswachter leek soms achter een boom te staan. Johan wist spontaan een prachtige voorwaartse salto uit stand te maken. Nadat hij van de schrik bekomen was en we net over grote struiken moesten stappen hielp het advies van Johan ("je moet je voeten goed optillen anders val je") iedereen behalve Johan zelf die opnieuw de aarde van heel dichtbij bewonderde. Ondanks al het spannends kwamen we op het afgesproken punt aan. De laatste 10 minuten van de wandeling waren alle dierengeluiden die je op de Veluwe (en in de jungles van Afrika en zuidoost Azië) kan verwachten met veel volume te horen. Veilig terug had iedereen het hoogste woord en werden ervaringen tussen de groepen uitgewisseld. Omdat het zaterdag rustig zou beginnen was er nog tijd voor een kort bezoek aan de kantine en aansluitend zelfs bier en gezellig bij de tent. Rond twaalf uur was het kamp in rust.

### Zaterdag 17 aug.

De ochtend was rustig met een gerekt ontbijt met ei, thee, koffie, melk, chocomelk en volop brood. Daarna was het tijd om tijdens de training de strategie voor de match van morgen fijn te slijpen. Op papier, met een model van een voetbalveld en in de praktijk op het campingveldje werd alles doorgenomen. Ook vandaag moest de EHBO koffer weer even dienst doen omdat Laurens zijn tanden (onbedoeld) met Michels voorhoofd in contact kwamen. Gelukkig waren de tanden nog heel maar Michel had een pleister nodig. De middag/avondmaaltijd zou gaan bestaan uit een keuzemenu. Daarvoor gingen Esther en George



## VOETBALKAMP 2013

inkopen doen. Bij terugkeer werd het keuzemenu voorbereid en rond de klok van drie uur kon iedereen verse kippensoep, verse tomatensoep of verse kippentomatensoep (met vulling) en een sneetje brood eten. De dikke 12 liter soep ging grotendeels op en zou later op de avond nog enkele magen voor het slapengaan verwarmen. Na de maaltijd maakte we ons op voor de reis naar Eindhoven. De weg werd vlot gevonden en na enig rondrijden rond het stadion konden we de busjes kwijt. Er werden foto's genomen en sommigen deden inkopen in de supporterswinkel. Ondanks de soep wist menigeen nog snel friet of een frisje te scoren en om kwart voor zeven zaten we allemaal in het stadion. Nout ging met George apart zitten om goed zicht te hebben op de grensrechters. Dit omdat Nout besloten had dat zijn kwaliteiten meer aan de zijlijn lagen dan op het veld. De anderen genoten van een prachtig uitzicht vanuit de aller bovenste plaatsen in het stadion. PSV won verrassend met 3-0 en waar iedereen met uitzondering van de Ajax fans blij van werd. Snel in de bus naar Otterlo! Maar eerst werden nog broodjes hamburger, friet en fris bij verschillende kraampjes gescoord en kochten nog enthousiastere fans PSV kettingen, shirts en trainingsjassen. Op het camping was er nog ruimte (in de magen van sommigen) voor wat soep en een drankje (in de Kantine). Na een afzakkertje bij de tenten ging iedereen, al een beetje zenuwachtig voor morgen, slapen. Michel gaf nog wat richtlijnen rond het gebruik van sigaretten in de ochtend. "Hé mattie, zorg ervoor dat ik morgenochtend niet rook en de rest ook niet want we hebben de energie nodig"! De rust kwam zaterdag snel over het camping terrein....

*Zondag 18 aug.*

Om acht uur zouden we opstaan om ruim op tijd in Elst tegen SPERO aan te kunnen treden. Het enthousiasme was echter zo groot dat om acht uur bijna iedereen al aangekleed klaar stond. De begeleiders gaven nog wat tips; denk aan een handdoek en schone kleren voor na de wedstrijd, zorgde voor shirts van Tendens en we doken de bussen in. Onderweg nog tanken en ruim voor half elf waren we in Elst. Inmiddels was de regen afgenomen tot een heel slap miezertje. In onze eigen kleedkamer zorgde Gerard voor laatste aanwijzingen. George taste bij de tegenstanders de stemming af, ze waren nog steeds goed benauwd! Nadat de scheidsrechter was gearriveerd werd er ingespeeld. Jos kon alvast wat poeiers om zijn oren krijgen van zijn teamgenoten en Nout verkende zijn route voor de eerste helft. Nadat afspraken waren gemaakt





## VOETBALKAMP 2013

---

over het, bijzondere en wel verdrietige begin van de wedstrijd gingen we allemaal naar binnen en werd het veld heel officieel met de scheidsrechter (en Nout!) voorop betreden. De teams namen hun positie aan de middencirkel in en daarna werd op het signaal van de scheidsrechter één minuut stilte in acht genomen om de voor twee weken overleden zoon van de trainer van de A3 van SPERO te herdenken. Na dit bijzondere moment, dat ook voor het Tendens team en vooral voor Dennie, wiens vader drie weken geleden overleden was, zwaar, indrukwekkend maar vooral ook mooi was, ging de wedstrijd van start. Het feit dat er een journalist en een fotograaf van de Gelderlander aanwezig waren leek extra veel vuur in de wedstrijd te brengen. Nadat SPERO voorzichtig haar tegenstander had afgetast gingen ze er vol in. Ondanks een goed getrainde en ingespeelde verdediging leek ons team haar "grip op de wedstrijd" uit handen te geven. Het was na ruim een kwartier spelen "ineens" 4-0. Maar daar werd rap verandering ingebracht en met scores van onder meer Michel, Dennie en Laurens was het voor rust 5-4. In de pauze werd Nout al gecompimenteerd door de scheidsrechter voor zijn geweldige techniek met de vlag en wist Gerard de spelers weer helemaal scherp te krijgen voor de tweede helft. Deze verliep bijna volgens plan al moesten we het SPERO team uiteindelijk toch de overwinning laten. Met 6-5 (althans dat stond er maandag in de



Gelderlander en dat moet toch kloppen) werd de wedstrijd afgefloten. Direct daarna werden de beide doelmannen nog extra getraind omdat besloten was dat iedereen nog een heuse penalty mocht nemen. Op dat onderdeel werd SPERO overigens glansrijk verslagen met 6-8! In verschillende samenstelling werden hierna groepsfoto's gemaakt en mocht iedereen zich oprispen en mooi maken. Alleen Laurens en Nout moesten even tijd inruimen om persoonlijk geïnterviewd te worden. Dat liep vlot en rond één uur zaten we in de kantine. Daar speelde (op TV) Ajax tegen Feyenoord dus terwijl we een heerlijk frisje kregen werd met open mond de volgende wedstrijd gevolgd. In de pauze hield Jeroen van SPERO een mooie toespraak en kregen we allemaal een "Kampioensmedaille". Minstens zo fijn was het om te horen dat SPERO volgend jaar graag weer mee wilt doen aan een vervolg wedstrijd! Ook de tweede helft mochten we in de kantine van SPERO meekijken en daarna gingen we moe en heel tevreden weer naar Otterlo. Het weer was inmiddels opgeklaard (zon!) en de barbecue kon worden voorbereid. Het was hout sprokkelen, sla snijden en vis in folie verpakken (natuurlijk met olie, viskruiden en verse knoflook!) geblazen. Sommigen hadden ondanks alles nog behoefte aan een potje ballen en andere namen wat rust. Johan kreeg tussen de bedrijven door een introductie op Judo want dat is handig als je 's nachts in het bos belaagd wordt door opdringerige boswachters! Om de eerste honger te stillen was er nog soep zodat die ook helemaal op ging. Om



## VOETBALKAMP 2013

ongeveer zes uur werd het vuur ontstoken en precies om zeven uur werd de BBQ geopend. Terwijl iedereen een eerste bordje had vol geschept hield Hidde een prachtige speech waardoor een hoop



kampgangers en ook begeleiders even een traantje moesten wegpinken. Daarna begon het echt! Ruim 5 liter zelfgemaakte saté saus diverse andere sausen (van Calvé), rundvlees salade, aardappel salade, bergen stokbrood en een soeppan vol sla. Daarbij, natuurlijk vis, kip, runderworst en voor de heel erg hongerige ook nog een hamburger. Alles op een tiental hamburgers ging "kats op". Ook de toetjes lieten de meeste staan

want men had grote haast om naar de bonte avond te komen. Dit werd met recht een *bonte avond*! Opnieuw wist Hidde velen te beroeren met een prachtig dankwoord aan iedereen waarbij het bedienend personeel van de Kantine extra in het zonnetje werd gezet. Ook Dennie maakte veel los met een prachtige speech en een net zo mooi lied dat hij opdroeg aan zijn overleden vader. Daarna werd de avond steeds bonter. Laurens met "in de blote kont", Johan met diverse variaties op Jantje Smit, Michel en Jelmer met "opdrukken tot je omvalt" en Giorgio die een rasechte uitvoering van "Hengeloooooo" deed waren enkele van de hoogtepunten die de avond tot na twaalfen brachten.



## VOETBALKAMP 2013

Met soms zachte drang werd iedereen naar zijn bedje geholpen en vielen we snel in slaap dromend van een volgend voetbalkamp.

*Maandag 19 aug.*

Met stille hoop dat we het droog zouden houden en enthousiast om de boel aan kant te maken was iedereen op tijd uit zijn mandje. Vlot werden tassen gepakt, handdoeken teruggevonden en vieze sokken in plastic zakken gedropt. In een recordtijd lagen bijna alle tenten plat en had Hidde zijn verzameling washandjes weer compleet. Toen de eerste ouders verschenen was het tijd voor een laatste "ceremonie protocollair". Alle deelnemers werden nog een keer in het zonnetje gezet en kregen een welverdiend diploma. Midden in deze ceremonie brak een noodweertje los maar na een korte onderbreking kon het verhaal netjes afgerond worden. Daarna was het knuffelen, handen schudden en tranen wegpinken geblazen. Kevin liet blijken niet weg te willen door voor te doen alsof



hij in Veenendaal werd opgehaald.

Niets was minder waar dus na Veenendaal een rondje langs Arnhem en toen weer terug naar de camping. Bij het kantoor van Tendens werden Michel en Kevin nog bijna gearresteerd omdat de auto op de stoep stond maar toen ze goed keken was het niet zomaar een agent maar was het Pim de Jongh waar ze zondag tegen hadden gevoetbald. Helaas was het bij terugkeer op de camping ook voor Kevin afgelopen. Jos had een nog betere truc bedacht. Hij had zijn pleegouders op de mouw gespeld dat het kamp tot dinsdag duurde. Maar ook dat verhaal liep mis. Om twee uur was dus zelfs Jos opgehaald, kon Gerard op zijn welverdiende vakantie en gingen Esther, Ron en George samen met Joost van Tendens de laatste lootje afwickelen. Moe maar meer dan heel voldaan gingen ook zij naar huis (en snel in bed!)

Het was een geweldig

voetbalkamp, met spelers van formaat! De begeleiders hebben aangegeven dat ze heel graag komend jaar weer met zo'n geweldige groep het bos en het veld in en op mogen.

Alle deelnemers namens de begeleiders veel dank voor jullie super inzet en vooral gezelligheid.

En hopelijk tot volgend jaar!